



Albert Ringer

## Zorg dat je erbij komt

**Er zijn weinig functies te bedenken die je zoveel vrijheid geven**

**E**r zijn genoeg redenen te verzinnen om *niet* rabbijn te worden in liberaal Joods Nederland. De carrièremogelijkheden, bijvoorbeeld, zijn beperkt. Er is maar één echte volle baan beschikbaar, die van rabbijn van LJG Amsterdam. De rest van de functies variëren van parttime aanstellingen tot sprokkelwerk. De salariering staat in geen verhouding tot de gewerkte uren. Opmerkelijk genoeg betaalt werk als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg beter. En, anders dan je misschien zou verwachten, de baanzekerheid is niet groot. Hoewel er een tekort aan rabbijnen is, zitten verscheidenen zonder werk. De leden van de gemeenten zijn mondig en over het functioneren van de rabbijn heeft iedereen een mening.

Tegelijkertijd is het een prachtig beroep. Wanneer ik mijzelf vergelijk met mijn collega's, zie ik grote verschillen.

Al mijn collega's hebben talenten, maar wel heel verschillende. De een is behendig met het krachtenveld binnen een gemeente, de ander is goed in pastoraal werk. Ik heb collega's die hun werk vooral vinden in de Joodse gemeente, dicht bij de leden. Anderen vertegenwoordigen Joods Nederland in de buitenwereld. Sommige collega's zijn een bron van traditionele kennis, anderen weten altijd het goede woord te vinden.

Er zijn weinig functies te bedenken die zoveel vrijheid geven je werkdag zelf in te vullen als die van rabbijn. Als je dat wilt, mag je studeren zoveel je kunt, je mag je mening geven, je kunt creatief zijn. En voor veel mensen kun je het verschil maken op cruciale momenten.

Rabbijn kun je worden door te studeren aan een van de rabbijnenopleidingen. Ik ben zelf opgeleid in

Nederland aan het Levissoninstituut dat twintig jaar geleden is opgericht door David Lilienthal. De meeste opleidingen duren vijf jaar en bestaan uit leervakken en praktijkervaring. Je leert er rabbijn te zijn, maar tegelijkertijd (of misschien wel nog meer) wie je zelf bent. De opleidingen vragen gewoonlijk een academisch bachelordiploma als vooropleiding. Je kunt jezelf goed voorbereiden door Joodse Studies te volgen aan een universiteit, maar dat is geen verplichting. Het is wel belangrijk van tevoren Hebreeuws te leren, bijvoorbeeld door een studiebezoek in Israël.

Ik ben zelf begonnen met mijn rabbijnenopleiding toen ik vijftig was, na een loopbaan in de IT. We hebben behoefte aan nieuwe, jongere rabbijnen, fulltime en parttime. Mensen die een nieuwe generatie Nederlandse Joden willen stimuleren meer jodendom in hun leven te brengen. Iets voor jou? ■