

5775



Torah from Around the World

Tien wonderen werden verricht voor onze voorouders in het Land van Verdrukking. En tien wonderen aan de Zee. Waarom? Omdat mensen geen slaven horen te zijn, maar vrij. Tien plagen kwamen over de mensen van het land van Verdrukking. En tien plagen aan de Zee. Waarom? Omdat ze zelfs de kinderen als slaven onderdrukten.

[Pirke Awot V:5. Uit: Spreuken over de Fundamenten, uitgave Amphora Books]

Sjabbat 21 februari 2015 / 2 adar 5775, Teroema, Sjemot/Exodus 25:1 - 27:21

Tanach blz. 159 - 165

Haftara: I Melachiem/Koningen 8:1 - 21

Tanach blz. 687 - 689

Commentaar: rabbijn dr. Jordan Gendra-Molina

Vertaling: Frits Pront

[Het Engelse origineel](#)

Men zou misschien kunnen denken dat de lange beschrijving van de maten en de details van de bouw van het heiligdom niet veel van onze aandacht verdienen. Als dat al zo zou zijn, dan zou het beter zijn om uitgebreid na te denken over een van de openingsverzen die het kader verlenen aan de sidra van deze week: „De Jisraëlieten moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik temidden van hen kan wonen.” (Sjemot 25:8). Hoe het ook zij, de Tora wijdt hier veel regels aan en dat leidt tot de overtuiging dat esthetische overwegingen met betrekking tot religie belangrijk zijn.

Dat esthetiek belangrijk is – *chiddoer mitswa* – is de reden waarom degenen die ons voorgingen zich persoonlijk bezighielden met het bouwen van prachtige sjoels en bouwwerken voor de gemeenschap. Zij deden dit op basis van het model van de bouw van het Misjkan (de Tempel).

Het is overduidelijk dat de bouw van het Misjkan geld kostte en materialen vergde. Het onderhoud van onze synagogen en het in stand houden van organisaties van de joodse gemeenschap kun je daarmee vergelijken; ook zij hebben uw donaties en contributies nodig.

Iemand zou de vraag kunnen stellen: „Wat doet de Gemeente voor mij?” Als we het voorbeeld van de bouw van het Misjkan analyseren, realiseren wij ons dat deze vraag buiten de orde is, want het Misjkan werd, net als de hedendaagse synagogen en joodse organisaties, niet gebouwd en opgericht ‘voor mij’, maar om tegemoet te komen aan de behoeften van iedereen. En die synagogen en joodse organisaties zijn vooral belangrijk bij het uitvoeren van Gods werk, *tikkoen olam* (herstel van de wereld, red.) en *gemiloet chassadiem* (werken van liefdadigheid, red.). Onze gemeenschappen zijn vooral bedoeld om de Eeuwige te ontmoeten.

Maar dat niet alleen! Zelfs degenen die niet regelmatig de dienst bijwonen, die niet ‘profiteren’ zijn trots op de goede naam van de gemeenschap waar zij bij horen, want het straalt – op de een of andere manier – af op alle leden. Voor degenen die regelmatig komen, vaker dan de jaarlijkse verplichtingen, biedt de Gemeente de mogelijkheid om relaties op te bouwen en op die manier ten volle betekenis te geven aan de naam ‘Beth Knesset’ - huis van ontmoeting voor alle Joden - waar wij de Goddelijke Aanwezigheid kunnen voelen. En zoals iedereen weet, heeft zo’n religieuze ervaring geen prijskaartje.

Onze voorouders hielden zich bezig met het bouwen van een Misjkan waar de Goddelijke Aanwezigheid temidden van hen kon wonen. Op dezelfde wijze is het nodig dat wij ruimten bouwen en goed gestructureerde organisaties opzetten om God te ontmoeten. Dit alles vereist voorbereiding, contributies en een voortdurende inzet.

Toen mensen de Kotsker Rebbe vroegen: „Waar is God?”, antwoordde hij: „God is (...) overal waar wij ons voor Hem openstellen.”