

5775



Torah from Around the World

Rabbi Nechoenja, de zoon van HaKana, zegt: Ieder die het juk van Wijsheid op zich neemt, zal geen last hebben van politieke onderdrukking en van dagelijkse zorgen. Maar ieder die het juk van Wijsheid afwerpt, zal last hebben van politieke onderdrukking en van dagelijkse zorgen.

[Pirke Awot V:5. Uit: Spreuken over de Fundamenten, uitgave Amphora Books]

Sjabbat 4 juli 2015 / 17 Tammoez 5775, Balak, Bemidbar/Numeri 22:2 – 25:10
Tanach, blz. 314 - 321
Haftara: Nechemja 12:27 – 30, 13:1 - 22
Tanach, blz. 1693, 1695 - 1697

Commentaar: rabbijn Aaron Alexander, Onderdirecteur van de Ziegler School of Rabbinic Studies.

Vertaler: Jochanan Belinfante

[Oorspronkelijke Engelse versie](#)

Het spreken van 'God's woorden'

Door de verontrustende af luisterschandalen wereldwijd wordt steeds vaker een aspect van onze moderne samenleving zichtbaar. Zodra er sprake is van een veronderstelde of werkelijke schending van de eigen belangen is het motto: eerst aanvallen en pas daarna informatie vergaren.

Waarom dit het geval is, is niet moeilijk te begrijpen. Nieuws wordt in zo'n razend tempo verspreid in deze eeuw van technische en sociale media, dat elk brokje informatie, hoe compromitterend of onvolledig ook, wordt beschouwd als waar. Deze situatie is zo onbestendig dat het beide kanten op kan gaan: de samenleving kan op een hoger plan worden gebracht, maar net zo gemakkelijk naar een vernederend niveau afzakken. Soms brengt een publiekelijke aanklacht het omvangrijke machtsmisbruik aan het licht en wordt het

de start van een periode van verzoening. Maar veel vaker worden onschuldige individuen eerst ontmenselijkt en vervolgens ingezet als strijdmiddelen voor het bereiken van doeleinden in een extreem gepolariseerd gevecht.

Een vreemd stuk in de Tora, te vinden in het boek Bemidbar/Numeri, parasja Balak, houdt commentatoren en wetenschappers verbijsterd. Waarom staat dat hier? Hoe is het verbonden met de vorige of de volgende verhaallijn? Waar komen die karakters vandaan? Allemaal interessante zaken om te onderzoeken. Mijn vraag is: welke boodschappen over de waarheid komen uit dit verhaal van de Moabieten, tovenaars en sprekende ezels naar boven?

Wanneer de Israëlieten door de woestijn trekken en Moav naderen, vermoedt koning Balak een groot gevaar voor zijn gemeenschap. Hij handelt op basis van zijn voelbare vrees en vraagt de bekende ziener, Bil'am (Bileam), om de Israëlieten te vervloeken, lees: aan te vallen met woorden. Bil'am komt onmiddellijk in actie door God om toestemming te vragen voor deze vervloekte reis. Eerst wordt dit verzoek door God geweigerd, maar kort daarna geeft Hij Bil'am toestemming om te gaan. Wat hierop volgt is vrij opmerkelijk. Elke keer als het er naar uitziet dat Bil'am het volk gaat vervloeken, gebeurt juist het tegenovergestelde: hij uit woordrijke zegeningen. Dit maakt Balak zeer van slag en kwaad vraagt hij waarom Bil'am het volk niet vervloekt zoals hij had beloofd te zullen doen. Bil'am antwoordt: „Ik kan slechts trouw herhalen wat God mij in de mond legt.” Dat gebeurt drie keer met slechts kleine variaties.

Laat deze woorden eventjes een moment tot je doordringen. „Ik kan slechts trouw herhalen wat God mij in de mond legt.”

Was het maar zo dat een ieder van ons zou weten, intuïtief aanvoelen of met zekerheid vaststellen welke woorden God ons in de mond zou kunnen hebben gelegd. Woorden die uitsluitend als zegeningen zouden functioneren en niet als vervloekingen. Wat zouden wij in de hitte van de strijd *niet* zeggen? Wie zou een vernedering en nodeloos leed bespaard blijven omdat een beangstigende omstandigheid *niet* in het volle licht wordt gezet?

Maar de afwezigheid van sprekende ezels die Gods engelen kunnen zien, ontslaat ons niet van de plicht te onderzoeken hoe wij onze mond Gods boodschap van liefde, compassie, leven en waarheid kunnen laten spreken. Het moet wellicht zo zijn, Reb Mimi Feigelson (de allereerste vrouw die een orthodoxe rabbijn is geworden) beschrijft: „God stuurt ons elke dag ansichtkaarten. Het bijzondere echter is, dat zij niet rechthoekig zijn met een mooi beeld op de ene kant en woorden op de andere kant. God's ansichtkaarten komen in de vorm en gedaante van mensen en gebeurtenissen. Soms komen zij in de vorm van een uitdaging die ons vraagt om onze comfortzone te verlaten en onszelf te dwingen onze blokkades te overwinnen. Soms manifesteren zij zich in de vorm van een met liefde en zorg naar ons uitgestrekte hand. En soms, als wij het ons toestaan onszelf te vertrouwen, komen zij in de vorm en gedaante van een vernieuwende of creatieve gedachte, waarvan wij de eersten zijn die hem oppakken”.

In deze tijd van 'eerst aanvallen en pas daarna doordachte vragen stellen', moeten we proberen ons meer bewust te worden van de invloed en consequenties van wat er wordt beweerd en gezegd. Laten we een moment nemen om te kijken, te luisteren en te voelen op welke wijze God's ansichtkaarten aandringen op het in stand houden en bevorderen van de waardigheid. En laten wij onszelf liever zien als de bringers van zegeningen dan als mensen die vervloeken.

Sjabbat Sjalom