

Torah from Around the World

*De Eeuwige zal macht aan zijn volk verlenen,
de Eeuwige zal zijn volk zegenen met vrede.*

Tehilliem 29:11

Sjabbat Wajeesjev, 21 december 2024/ 20 kislew 5785

Genesis/Beresjiet 39: 1 - 40: 23; Tanach blz. 80-83.
Haftara: Daniël 2: 1 - 23; Tanach blz. 1615-1617.

Vertaler: Eddy Robles

Coördinatie: Harry Polak

Commentaar: **rabbijn Kerry M. Olitzky, was o.a. directeur van Big Tent Judaism (eerder bekend als Jewish Outreach Institute)**

[Oorspronkelijke Engelse tekst](#)

Use the link to read the original text in English.

Moed om te dromen

Je hebt een droom nodig om het Joodse volk te redden

Dit gedeelte van de Tora begint met het bekende verhaal van Joseef, de dromer. Hoe populair zijn dromen ook waren of Joseef ook was op verschillende momenten in zijn leven - vooral toen hij jong was - het was de realisatie van die vaak controversiële dromen die het Joodse volk redde van de hongersnood.

Wat we van dit verhaal leren, is dat je een droom nodig hebt om het Joodse volk te redden. Theodor Herzl, de grondlegger van het moderne zionisme, wist het en voegde er zelfs zijn

eigen inzicht aan toe: *Im tirtzu, ain zo aggdah*. Dit wordt vaak als volgt vertaald: Als je het wilt, is het geen droom.

Spirituele hongersnood

We lijden momenteel aan een spirituele hongersnood in de Amerikaans-Joodse gemeenschap. En een droom zal nodig zijn om het Joodse volk uit zijn sleur te halen. Zo'n droom vereist een enorme verandering, één die ons uit het misleidende comfort haalt van een afnemende status quo.

En die droom vinden we binnen in onszelf – het is de droom om een Joodse gemeenschap te creëren die openstaat voor iedereen die zich bij ons wil aansluiten. Maar het vereist wel dat we ons hart, ons hoofd en ons huis openen voor degenen die zich nu in ons midden bevinden.

Joseef verliet zijn huis en familie om de Joodse droom te verwezenlijken. Hij deed dat in een vreemd land. Maar volgens veel klassieke commentatoren was hij in staat om dat te doen zonder zijn wortels te los te laten. Een open gemeenschap vereist niet dat we onze wortels verlaten. Het geeft ons juist de kans om ze te koesteren.

Als kind waren Joseefs dromen gevuld met beelden van hoe zijn leven eruit zou kunnen zien. We hebben allemaal dromen, voor onszelf, voor onze kinderen, voor onze gemeenschap. Soms zijn we in staat om die dromen te laten uitkomen. En op andere momenten lijkt het leven ons in de weg te zitten. Of het leven biedt ons de kans om onze dromen opnieuw vorm te geven en om ze te laten passen bij de realiteit die ons omringt.